

Klubbens historie

En formand af format fabrikant, Ridder af Dannebrog C.C. Jensen.

Ved Gert Flensberg.



2 Fra Marineforeningens 100 års skrift

Denne artikel skal handle om en af de mest bemærkelsesværdige formænd vi har haft i Faaborg Roklub., nemlig Carl Christian Jensen, eller blot CC som han var kaldt blandt venner, eller Basse som han var kaldt af rigtige venner.

Vi skal tilbage til 1908, hvor klubben var tegnet af formanden ingeniør Sigurd Krøyer. Han var siden 1. januar 1901 ansat i Faaborg Kommune og var bestyrer af Gasværket på Færgevej og kommunens faglige rådgivet i talrige spørgsmål af teknisk art. Sigurd Krøyer var formand fra i hvert fald 1903. Desuden var klubben tegnet af kasserer, direktør for slagteriet, J. Bohn-Jørgensen.



1 Fra Arbejderens 50 års skrift 1920

Bohn-Jørgensen udmeldte sig 1. november 1908, og Krøyer rejste fra byen 1. oktober 1908. Klubben stod altså i et stor ledelsesmæssigt tomrum i efteråret 1908. Bohn-Jørgensen fortsatte med at støtte klubben som passivt medlem.

Kort tid før generalforsamlingen i marts 1909 dukker 3 herrer op og betaler det indskud på 2 kr. der skal til for at blive medlem. Det drejer sig om købmand og manufakturhandler Ludvig B. Rasmussen, 38 år. Han flyttede til Faaborg i 1898, gift i 1900 og oprettede det helt moderne dampvaskeri i Grønnegade i 1914. Den anden herre var sagfører Carl A. Møller 33 år, tilflyttet fra Odense i 1905, i 1908 er han nygift og på fuld fart frem i Faaborg, hvor han ender som formand for ligningskommissionen og medlem af byrådet fra 1925 til 1937. Og endelig er det fabrikant Carl Christian Jensen, 34 år, kaldet CC. Han havde i 1900 overtaget Jernstøberiet i Lagonis Minde efter sin far, gift i 1901, og var en meget entreprenant person i Faaborg som var medlem af et utal af bestyrelser og direktioner.

Ved generalforsamlingen i 1909 dukker disse tre op, og da ledelsen stort set er væk, vælges de alle tre til bestyrelsen, CC bliver formand, sagfører Møller kasserer og købmand Lud. Rasmussen sekretær. Af referatet fra generalforsamlingen synes det næsten som om disse tre vil forære roklubben en ny 4-års inrigger til ca. kr. 750, som er bestilt og skulle ankomme til maj måned. Mere præcist var det nu sådan, at de tre havde garanteret et lån i sparekassen 'Arbejderen', hvor CC meget belejligt havde en plads i direktionen - en post han også havde arvet fra sin far - og fra 1908 formand. Dåben af denne båd blev omtalt i foregående artikel. I den omtalte artikel havde vi et billede som vi mente kunne være fra dåben i 1909. Følgende billede taget ved samme lejlighed viser tydeligt C.C. ved stævnen, så det kan ikke være andet end bådedåben 9. maj 1909.



3 Bådedåb 9. maj 1909.

Bemærkelsesværdigt er det, at de tre nye medlemmer aldrig roere en kilometer i de år de var i klubben. Købmand Rasmussen trådte ud af bestyrelsen i 1913 og CC og sagfører Møller i 1915. De fortsatte herefter som passive medlemmer. Selv om de ikke roede, kunne de til gengæld med større aktivitet deltage i de festligheder, der blev holdt ved bådedåbe, standerhejsninger, standerstrygninger og kaproninger. Ved standerhejsningen i 1910 gav CC frokost til roklubben på den restauration, som lå i Voigts minde og hver gang der var fest på Rasmussens hotel blev der udbragt den ene skål efter den anden og afsluttedes med dans til den lyse morgen.

I 1913 faldt medlemstallet til under 20 og både i 1913 og 14 måtte man holde ekstraordinær generalforsamling for at samle nok personer til en videreførelse af klubben. Det kneb også med økonomien, det blev sværere og sværere at betale afdrag på de lån der var optaget, ikke alene i 'Arbejderen' men også et lige så stort lån i 'Sydfyns Diskontokasse' tyngede også klubbens økonomi. Lånet i diskontokassen kunne man ikke gøre noget ved, men CC kunne sørge for henstand i 'Arbejderen'. Nu i 1913 var det så heldigt at CC blev indvalgt i byrådet, og allerede i 1913 fik klubben støtte fra Faaborg Kommune med kr. 100 pr. år. I 1914 da tilskuddet var på byrådsmødet kunne CC varmt støtte dette, mens andre mente, at klubben brugte for mange penge på narrestreger, og et byrådsmedlem mente, at det skulle være en betingelse, at klubben drog i ledning og vandt Faaborgpokalen tilbage som byrådet havde udsat ved kaproningen i 1910 i Faaborg.

Det endte med, at klubben fik sit tilskud og har siden 1913 hvert år været på kommunens budget.

Selv om CC aldrig fik roet et åretag, havde han i sin ungdom været sportsinteresseret. Af en artikel i Fyns Amtsavis fra 1984 fremgår det, at CC i 1880-erne vandt et løb Fyn Rundt på væltepeter '... det var et hårdt løb. Køretøjerne havde ingen luftringe, og sadlen var hård og kompakt. Buksebagen blev slidt itu, inden sejren var hjemme.'



I 1914 blev Faaborg Marineforening stiftet og CC var den første formand.

Han var en mand, der kunne forestå en festlig middag, når de gamle marinere afsluttede med en bedre middag, og det endte som regel med, at CC sendte et festtelegram til kongen, og denne svarede da også tilbage, og måske var denne royale trofasthed årsag til at CC i 1924 blev udnævnt til ridder af dannebrog.

På samme tid blev han tillige med sagfører Carl Møller udnævnt til æresmedlemmer af Faaborg Roklub.



4 Faaborg Avis 21/8-1924

5 Fra Fyns Amtsavis 13/11-1924

Foruden formand for roklubben, marineforeningen og sparekassen 'Arbejderen' var CC formand for 'Stiftelsen af 2. januar' (ejendommen i Kirkestræde), Faaborg afdelingen af 'Dansk Arbejde', 'Faaborg Industriforening og teknisk skole', 'Faaborg Handels- og kontoristforening'.

Som sagt blev CC indvalgt i byrådet i 1913 og sad der til 1921. I 1919, da man gik bort fra kongeudpegede borgmestre, var han lige ved at opnå viceborgmesterembedet.

CC døde 1932.