

ÅREBLADET

Medlemsblad for Faaborg Roklub

Nr. 9 Sep. 2013
32. årgang



Læs inde i bladet...

- Formandens hjørne
- Løvfaldstur på Gudenåen
- Dagbog fra Bornholmer-roerne
- Aktivitetskalender

Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Formandens hjørne

Som man kan se på billedet, har en svanefamilie med en efternøler indtaget vores slæbested - men ungen er allerede vokset godt til og det må ikke afholde nogen i at få nogle gode ture her sidst på sæsonen.



Fra Silkeborg Roklub har vi fået et tilbud om at deltage i et kursus i reparation af inriggere. Det er et kursus de afholder i deres lokale ronetværk og ved hurtig tilmelding vil andre kunne få de ledige pladser. Kurset afholdes søndag den 10/11-2013 kl. 9-17. Bestyrelsen har besluttet at afholde kursusudgifterne og interesserede skal straks kontakte Bent eller formanden.

Næste madaften er tirsdag den 10/9 kl. 19.00. Tilmeldingsfristen er fredag den 6/9 på listen i roklubben eller ved mail til formanden.

Sidste år fik vi istandsat vores klubhus udvendigt. Det er nu på tide at vi giver det indvendige et overhaling. Vi har nedsat en gruppe som skal prioritere de forskellige

reparationer og istandsættelser. Vi ville meget gerne fordele de nødvendige udgifter over dette års regnskab og næste års regnskab. Det skyldes bl. a. at vi har fået tilført kr. 32000 fra den nu nedlagte Fynskreds.

Vi har nu fået gjort op hvad årets Sea Challenge gav klubben i overskud. Resultatet blev kr. 8742, hvilke var tæt på de kr. 9000 vi havde regnet med. Det meget mindre deltagerantal taget i betragtning er dette et meget fint resultat, og endnu en gang tak til alle der hjalp til, ikke mindst madholdet hvis dispositioner er meget vigtige for overskuddets størrelse.



Som det ses af billederne har et af klubbens trofaste medlemmer rundet et skarpt hjørne. Stort tillykke til Kay.

Med de bedste rohilsner Gert

AFSLUTNING FOR ALLE MORGENROER OG ANDRE ROER



Efter en skøn sommer er rosæsonen ved at være slut, så lad os mødes til morgenkaffe fredag d. 27. september kl. 9.00 - vi er jo morgenroer, så det skal jo ikke være for tidligt. Alle er velkomne.

Af hensyn til indkøb af brød vil vi gerne have tilmelding til :
Bente på 25 54 7477 eller bfaalund@gmail.com eller
Gurli på 24 60 17 45 eller gurli.dahl@mail.dk

Hilsen Gurli og Bente

De rigtig Morgenroere – onsdag den 28. august 2013



Løvfaldstur på Gudenåen den 11. – 13. oktober 2013

Vi mødes i Silkeborg Roklub fredag aften omkring kl. 20.00 til ost og rødvin.

I løbet af weekenden ror vi rundt på søerne og Gudenåen. Turen er ikke endeligt planlagt endnu, men vi regner med dagsture på 25 – 30 km om dagen afhængig af vejret og i et tempo, hvor alle kan deltage. Som sædvanlig holder vi pauser med passende mellemrum.



Pris er 650 kr. som dækker overnatning, leje af både, mad, vin, øl, sodavand m.m. Derudover skal der afregnes kørepenge til de biler, der kører til Skanderborg.

Tilmelding til benteaalund@mail.dk eller opslagstavlen

Ved tilmelding bedes du oplyse, om du kan køre og evt. hvor mange du kan have med i bilen. Indbetaling senest den 20. september på [reg.nr.](http://reg.nr) 4692 konto 4692287835. Husk at anføre navn ved betalingen.

Hilsen
Tur- og Motionsudvalgt

Dagbog fra Bornholm-sommer-roturen

Onsdag d. 24.7.2013
Distancen Sandvig til Svaneke. Ca. = 32 Km.

Lovende vejrudsigt med næsten ingen vind men med store bløde dønninger fra gårsdagens nordøstlige blæsevejr. Det er karakteristisk for farvandet rundt om Bornholm, at der efter et godt blæsevejr nemt kan gå 1½ - 2 døgn før dønningen har lagt sig helt. Det skyldes både vanddybden og de lange afstande søen har at vokse sig stor på. Ydermere betyder det også, at man roligt kan holde sig et stykke væk fra land for at undgå tilbageslaget fra klippekysten.



Efter morgenmaden pakkede vi lejren sammen og fik slæbt bagagen ned på stranden. Der var en god brænding, som gjorde pakningen af bådene lidt mere spændende end normalt, og så var det bare med at hive godt i årene og komme fri af land. Alt dette foregik meget disciplineret, som om vi aldrig havde lavet andet.

Vi var endelig på vej igen. Den første del af turen gik til Gudhjem, hvor vi havde planer om at spise frokost. Frokosten ville vi indtage i Nørresand, som er en lille hyggelig jollehavn. Gudhjems anden havn.

Undervejs til Nørresand blev der gen-tagne gange ofret til Kong Neptun. Kurt´s mave kunne ikke rigtig klare dønningen og Annie havde det vist heller ikke for godt. Årebladets fotograf afholdt sig dog fra at dokumentere offerhandlingen.

Ofringen betød dog ikke noget for farven på vandet. Havet var nemlig fyldt med en tyk karrysuppe (gule alger), og det var virkelig en massiv forekomst som åbenbart omkransede hele øen. Vi havde set de første tegn på algerne på vestsiden af øen, men her var det virkelig massivt.

Algeforekomsten skyldes primært udledning af fosfor fra landene omkring Østersøen fik vi senere fortalt af en biolog, vi mødte i Hullehavnen ved Svaneke.

Vel ankommet til Nørresand fik vi frisk vand i drikkedunkene og frokosten blev indtaget. Efterfølgende tog en del af selskabet på en byvandring i Gudhjem. Gudhjem er en flot beliggende smuk gammel by, hvis havnefront i den grad er skæmmet af sæsonåbne butikker, iskiosker og alt muligt turistgøgl, og alle turister samles her i stor trængsel. Så den bytur var hurtigt overstået. Vi skulle jo også videre.

Videre gik det mod Svaneke. Kurt, den stakkels mand, ofrede igen til Kong Neptun uden at det hjalp på dønningerne, men der var håb forude. Snart dukkede et af Svanekes vartegn op i horisonten. Utzons pyramideformede vandtårn. Og målet var i sigte.



Svaneke er så absolut den smukkeste og bedst bevarede by på Bornholm. Vi anduede Svaneke havns slæbested, hvor Zephyr og Ull blev fortøjet, og besætningerne fik en velfortjent havneøl. Gry måtte videre til Hullehavn for at finde ud af, om vi kunne få plads på byens bedste campingplads.

Hullehavnen er en lille snæver og meget lavvandet naturhavn med tilhørende sandstrand. Indsejlingen skal foregå meget forsigtigt, så før vi roede ind, ringede vi til campingfatter for at høre, om vi kunne få plads.

Desværre var hans svar, at alt var optaget og han kunne ikke finde plads til 5 telte. Efter lidt snak frem og tilbage gik det op for ham, at vi var "baglænsroere", og at vi kun skulle bruge en overnatning. Lige pludselig var der plads til os, han var nemlig selv gammel roer og han synes det var hyggeligt, at der lige pludseligt dukkede 3 inriggere op i hans havn.



Gry blev fortøjet til en lav betonmole og campingfatter kom ned og gav hånd. Så blev der ringet til dem der pustede ud i Svaneke og kort tid efter var vi alle forsamlet i Hullehavnen. Bådene blev tømt og kom på land. Teltene blev rejst og de heldigste af os fik en plads med havudsigt.

Britt organiserede indkøb og madlavning. Og det sædvanlige skete. Vi fik nogle lækre velfortjente nakkekotelet-moppedrenge og endelig fik vi også den obligatoriske frankfurter. Og derefter lun "ro-kage".



Hvis nogen Faaborg-roere i de kommende sæsoner skulle få lyst til at tage en tur til Bornholm vil det kunne svare sig at kontakte campingfætter i Hullehavnen. Han har tit gode tilbud på grupperejser Ystad – Rønne incl. en overnatning på campingplads. Man skal blot være indstillet på at rejse på de ubekvemme tidspunkter, men der kan være mange penge at spare.

Torsdag d. 25.7.2013

Distancen Svaneke- Bakkerne = ca.25 km.

En lidt kølig dag begyndte med de sædvanlige rutiner, morgenmad og rydning af teltpladser. Isætningen af bådene foregik i slimet karrysuppe. Bådene blev pakket og vi var klar til afgang. Vi havde lovet Campingfætter at fortælle ham, når vi var klar til afgang, så ville han komme ned og hilse af med os og snuppe et par billeder.

Alt klappede og vi begav os ud på de sidste kilometer klippekyst. Dønningen havde lagt sig til et mere rimeligt niveau. Bornholms 55 kilometer klippekyst stopper ved Nexø, og så begynder de fine hvide Østersø-strande (Balka og Dueodde).

Klippekysten ændrer karakter efter Svaneke. Fra de høje, skarpe og firkantede klippeformationer på nord og vestsiden af øen, til lavere og mere afrundede klippeformationer på østsiden. Ved Nexø afsluttes klippekysten med sandstensformationer (de kendte sandstensfliser til havegangen blev tidligere brudt i Nexø).

Malkværnen er et stort klippeskær beliggende mellem Svaneke og Nexø (afmærket på søkortet). Man kan ro begge veje om skæret og på grund af dønningen var det heldigvis synligt på lang afstand. Vandet nærmest kogte på skæret, og vi holdt en lille pause i sikker afstand. På stille dage med havblik kræver stedet skærpet opmærksomhed. Vi passerede den tidligere Nexø- Roklub (nu kajakklub) roede forbi Nexø havn (kedelig strækning) og videre ind i Balka-bugten. Målet var at holde frokostpause i Snogebæk.

I Snogebæk trådte indkøbsholdet igen i karakter. Der blev handlet ind til frokost og det store kolde bord, som skulle løbe af stabelen samme aften. Bent bestilte pr. telefon røgede sild i Bakkerne Røgeri, så de lå klar til afhentning, når vi ankom.



Jørgen mente åbenbart der gik for lang tid med indkøbene så han tog en lille lur.

På vej ud fra Snogebæk fik vi turens eneste regnvejr (ca. 25 dråber).

Vi roede videre mod Dueodde og så inde på den kridhvide strand noget rødt der hoppede rundt. Da vi kom nærmere kunne vi se det var JULEMÆND???. Julemænd på Dueodde i juli måned? Ja, hvorfor ikke? Det virker da helt naturligt. Så der blev vinket og hujet og hejet både fra dem og fra os. Det viste sig senere, at de afholdt International Julemandskongres i Snogebæk.

Videre gik det mod Bakkerne, som er et lille fiskerleje med røgeri og en god badestrand.

Vi havde ellers planer om at bade på Dueodde (Danmarks bedste badestrand), men algeforekomsten var stadig for koncentreret, så det undlod vi.

Vel ankommet til Bakkerne blev de røgede sild samt varmrøget laks afhentet og leveret til madholdet. De der ikke var på madholdet, gik en tur op til røgeriet, hvor der blev udskænket Belgisk Leffe-øl og øl fra Svaneke Bryghus.



Efter det store kolde bord nede på stranden var tiden ved at løbe fra os. Teltene skulle rejses.

Vi valgte at overnatte på stranden. Dejligt vejr og lækker solnedgang.

Teltopsætningen var ikke noget kønt syn i og med vi kun rejste oversejlene. Finn og Karen fandt ud af, hvor svært det er at sætte telt op i sand. Pløkkerne virker ikke rigtig, teltdugen er for kort visse steder, stængerne som skulle sidde i inderteltet, passer ikke rigtig i

yderteltet og resultatet ser herrens ud. Hvis det havde blæst den aften, kunne det være endt katastrofalt for de to. Vi andre tog det mere roligt.

Bent mente ikke, at det var nødvendigt at blæse luftmadrasserne op. Sandet var både blødt og varmt. Om morgenen var han meget klogere på det. Det blev en radbrækkende nat for ham og Karen Margrethe, for hvem gider stå op midt om natten og puste luftmadrassen op. Så hellere vende sig en ekstra gang og grave skulderen godt ned i sandet, men man er øm i kroppen om morgenen.

Med en let snorkekoncert, hvis blide toner strøg ud over Østersøen, faldt der ro på lejren.



Fredag d. 26.7.2013

Distancen Bakkerne – Rønne. Ca. = 26 km.

Alle roere kom op kl. 5.30. Der blev morgenbadet (algerne var næsten væk) og efter et par timer var vi klar til det sidste stykke af turen. Vejret var rigtig pænt.

Vi havde sand over det hele. Dugvåde telte og sammenpakning på sandstrand harmonerer ikke særlig godt med hinanden. Tøj, soveposer, tasker og bådene fik også en dosis sand. Men af sted kom vi og der blev vinket farvel fra røgeriets terrasse, da sigøjnerlejren drog af sted. Vi vinkede igen.

Den sydlige kyststrækning på Bornholm består af fyrretræsskove, klinter og fine hvide sandstrande. Kysten bugter sig ind og ud og ved hver pynt kan man roligt regne med, at der også er et stenrev, der kræver ens opmærksomhed. Sommerhusene har man gennem tiderne forstået at holde bag ved fyrretræerne og klinterne. Så kyststrækningen har en oprindelig karakter indtil man nærmer sig Rønne. Så vælter sommerhusene frem.

Turen gik forbi skydeområdet før Boderne. Her skal man lige huske at holde øje med om kuglen er hejst. Er den det, er det forbudt at ro forbi. Risikoen for lavtflyvende granater eller en skideballe er stor, hvis man trodser kuglen og alligevel ror igennem farvandet.

Videre gik det forbi Rønne Roklubs meget primitive sommerhus ved Boderne. Forbi Sose Odde og frem mod tisse-bade-kaffe-is pause i Arnager. Vi landede på stranden ved Arnager. Her skal man ro tæt forbi havnemolen for at undgå et stenrev der rækker langt ud.



Manden i iskiosken viste sig også at være gammel roer, uden at det dog afstedkom en prisreduktion på varerne han solgte.

Arnager har en primitiv lejrplads tæt på havnen, hvor der kan overnattes for få kroner.

Vi måtte i bådene igen. Nu nærmede vi os afslutningen på turen. Vi roede bl.a. forbi Rønne Lufthavn, hvor klinterne begynder at skifte karakter fra ler og sand til rene grus klinter. Siloerne på Rønne havn dukkede op. Vores plan var at nå Rønne omkring kl. 13.30 så mente vi der var en chance for at vi kunne undgå hækbølgen fra færgeren til Ystad kl.

14.00. Vores beregninger var ikke nøjagtige nok, så vi nåede at få en fin ridetur da vi kom til begyndelsen af Rønne havns læmole.

Hækbølgen fra færgeren er så kraftig at det gælder om at få børn, hunde og svage sjæle op af vandet i god tid. Hækbølgen rammer først kysten ca. 20 minutter efter færgens ankomst. Det fik vi først at vide da vi kom til Rønne igen og derfor blev vores beregning forkert, men vi klarede det i fin stil.

Rønne havn har en meget lang og høj læmole. I begyndelsen af læmolen har naturen placeret 3 meget store sten 15-20 meter fra molen. Disse sten kigger kun lige op over vandoverfladen. Bent var i sin pure ungdom oppe at ride på en af dem i Gry. Dengang var de begge unge så for ham var det ren nostalgi at se kolosserne igen.

Havneindløbet skal passeres med forsigtighed, man får først udsyn når man i en bue fra havneindløbet stikker næsen forsigtigt frem. Vi gjorde det lige efter bogen og alle nåede velbeholdne forbi havneindløbet.

Herefter gik der lidt kaproning i gang mellem besætningerne i de to to-års. Bente, Karen Margrethe og Jørgen i Zephyr prøvede at snige sig forbi Gry. Men, men - man skal stå tidligt op for at slå Kurt og Bent ved årene og Lone ved styretøjet i Gry. De var tæt på, men det lykkedes ikke.

116 kilometers roning var slut da vi lagde til ved roklubbens bro, men oplevelserne var det ikke slut med.

Vask og aflevering af bådene var rene trivialiteter i sammenligning med Britt og madholdets 3 retters menu:

*Varmrøget laks med peberrodscreme.
Ristet brød med tapas
Ovnstegt kylling, bagte kartofler med
halve hvidløg og lækker salat.
Til dessert en smuk solnedgang med
kaffe til.*

Vi overnattede endnu en gang i
roklubben.



Lørdag d.27.7.2013

Sidste dag på Bornholm gik med sammenpakning, oprydning, rengøring af klubhuset og pakning af biler. Herefter var der fri leg. Færgen sejlede kl. 14.30. Bent besøgte sin familie. Og resten af holdet tog til Svaneke. Nogen så på butikker andre var på bryghus.

Svaneke-holdet nåede også at se Østerlars Rundkirke, men så kunne vi ikke pine mere ud af den tur. Vi skulle hjemad.

På færgen bredte der sig en træthed blandt roerne. Jørgen var ikke længere alene om at få dækket sit søvnbehov. Nu havde han endelig fået kollegaer.

Vi landede i Faaborg kl. 19.30
Hvad skal man ellers sige om en tur rundt om Bornholm. Prøv det.

Vi var heldige hele turen igennem, både med vejret, maden, naturen og ikke mindst det gode kammeratskab vi oplevede på turen.

Tak for en god tur med mange hyggelige stunder.



Motionsturneringen:

Nu har 80 roere i Faaborg roet 16925 km dvs 212 km i snit. Bornholmerturen hjalp lidt på det.

Fortsættelse af omtale af den undergravende virksomhed



Som det ses på billede og skitse bliver der alligevel ikke robassin på vores p-plads.

Åreknuden



Kong Neptun og hans følge sammen med de 2 ny-døbte kaniner.



Aktivitetskalender for Faaborg Roklub		
Dato	Kl.	Aktivitet
September 2013		
Tirs 10	19.00	Maddag (Ingrid, Gert, Elsebeth, Hans Henrik, Jørgen og Kay)
Fre. 27.	9.00	Morgenkaffe- og brød – afslutning
Oktober 2013		
Fre. 11.-13.		Løvfaldstur på Gudenåen
Lør. 26.		Standerstrygning
November 2013		
Søn. 10.	9.00-17.00	Silkeborg Roklub – reparation af inriggere
Fre. 29.		Julemaddag (Anne-Grethe, Jørn, Susanne, Peter m.fl.)
December 2013		
31.	18.00	Nytårsaftnen i Roklubben
Januar 2014		
Fre. 31.		Herreaften (Tage, Bent, Ole, Helge)
Februar 2014		
Fre. 7.		Pigeaften (Susanne, Hanne , Pia, Bodil og Karen)

Roklubbens hjemmeside - www.faaborg-roklub.dk

Roklubbens bestyrelse 2013

Gert Flensberg, formand, tlf. 41 60 11 42, gertminor@stofanet.dk
 Jan Madsen, næstformand, materialechef, tlf. 29 45 14 63, jan@ing-madsen.dk
 Lone Hansen, kasserer, tlf. 62 64 12 19, lonehansen@dbmail.dk
 Bent Gregersen, instruktionschef tlf. 23 41 65 92 begregs@gmail.com
 Susanne Møller Duus, gæsteroere, tlf. 26 71 25 75, smduus@gmail.com
 Hans-Henrik Licht, sekretær, tlf. 23 20 01 56 mail: pid@stofanet.dk
 Finn Madsen, rochef, tlf. 41 96 18 93 mail: finnmadsen.ny@gmail.com

Redaktion:
 Ingrid Hviid, 26 74 31 22, ingridhviid@gmail.com
 Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com