

ÅREBLADET

Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2013
32. årgang



Læs inde i bladet...

- Formandens hjørne
- Langtursfortællinger
- Kommende arrangementer
- Efterlysning til morgen-rohold
- Aktivitetskalender

Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Formandens hjørne

Årets Sea Challenge arrangement er afsluttet. Jeg vil gerne takke alle som gjorde det muligt at Faaborg Roklub endnu en gang kunne være vært under dette race.

Vi bespiste 52 personer på Sundskolen, og jeg hørte kun rosende omtale af menuen, da jeg tog afsked med roerne mandag morgen. Jeg har hørt, at vores post ved Egsmarken var udsat for nogen kritik. En kajakroer var kommet til skade med sit ror og mente at forskellige forhold ikke var i orden. Kritikken rammer ikke os, men angår alene arrangørerne af Sea Challenge, som jeg vil underrette nærmere. Det er for tidligt at udtale sig om det økonomiske udbytte - det må vente til senere.

Vi har i bestyrelsen i flere omgange diskuteret, hvordan man kunne udnytte internettet så medlemmerne på en nem og hurtig måde kunne komme i kontakt med hinanden. Som man kan læse andetsteds i dette blad har Susanne lavet en facebook gruppe for Faaborg Roklub. Så sidder du en lørdag aften og godt kunne tænke dig en rotur om søndagen, så var det måske en mulighed der var værd at prøve.

Jeg vil gerne slå et slag for, at man kunne bruge efteråret til at efteruddanne sig udi roporten.

Kunne du tænke dig at blive langtursstyrmand? Der er langtursstyrmandskursus i Odense 27-29. september.

Kunne du tænke dig at vide mere om vores både og vedligeholdelse af dem? Der er materialekursus over 2 weekender i november i Furesø Roklub.

Tilmelding til DFfR's kurser sker via deres hjemmeside (følg link på forsiden af vores egen hjemmeside). Faaborg Roklub betaler kursusafgifter.

Selv om medlemstilgangen i år ikke har været som ønsket, så er vores økonomi stadig sund, og vi kan følge vores investeringsplan. Hejseværket i bådhallen skulle gerne stå færdigt inden vi skal til at ordne både - det bliver dejligt med mere gulvplads i bådhallen til vinter. Vi har i bestyrelsen besluttet at indkøbe en 4-åres glasfiberinrigger i 2015. De medlemmer som var med på klubtur i Roskilde fjord sidste år har set båden fra Vejle Yacht Service i Frederikssund Roklub. For de nysgerrige se

<http://bb-dragon.com/index.php/range/inriggers/glass-fiber>

Jeg har hørt at 2 kaniner allerede har bedt om dåb den 17. august. Jeg håber, at alle som har mulighed for det vil komme denne dag - det plejer at være yderst festligt.

Gert

En af de helt store begivenheder denne sommer var klubturen til Bornholm - skynd dig til næste side og læs !

TUREN TIL BORNHOLM:

Lørdag d. 20.7.2013

11 forventningsfulde Faaborg-roere mødtes i roklubben kl. 7.00. Deltagerne var: Bente, Dorthe, Annie, Britt, Karen, Karen Margrethe, Lone, Finn, Kurt, Jørgen og Bent.

Vi skulle Bornholm rundt.



Bilerne blev pakket med bagage og roere, og af sted gik det kl. 7.15 mod Ystad. Færgen afgik kl. 12.30 og ikke kl. 14.30. Britt og Jørgen kørte på deres motorcykler.

Helt utroligt, hvor meget gods der kan være i en VW og en Volvo Station-car.

Vel ankommet til Rønne-roklub mødtes vi med rochef Kurt Jensen. Han viste os først og fremmest de både, vi måtte låne til turen.

Gry = 2 års glasfiberbåd af ældre dato (Bent var med til dåben af den midt 60'erne). Gry blev udnævnt til "spejderbåd/frontløber" for de andre to

både, og af mærkværdige årsager blev det også den, der var tungest lastet under hele turen rundt (mente Bent).

Zephyr = 2 års træbåd af ret ny årgang. Denne båd blev under turen døbt "letvægts-toeren" da den oftest var meget let lastet. Finn blev flere gange (sikkert uretmæssigt) mistænkt for at pakke de to andre både først og så pakke de sidste smårester i Zephyr.

Ull = 4 års træbåd næsten ny.

Rønne Roklubs bestyrelse har taget den beslutning, at der ikke skal betales for leje af både og heller ikke for overnatning i roklubben. Beslutningen begrundes med, at de kun har ganske få besøg af gæsteroere i løbet af en sæson. Vi valgte trods det efterfølgende, at sponsorere et beløb til klubben med tak for god behandling.

Kurt Jensen briefede os om turen rundt om Bornholm. Vi fik taget notater og prikket de steder ind på søkortet, der krævede ekstra opmærksomhed.

Efter at have takket af med Kurt Jensen, påbegyndte vi forberedelserne til turen rundt.

Bådene blev udstyret og overvejelserne om hvilken vej, vi skulle rundt tog fart.

Der er to valgmuligheder når man skal rundt om Bornholm fra Rønne. Enten syd om eller nord om øen (hvilken logik).

Vindretning, vindstyrke og prognosen for de kommende dage var afgørende. Og ifølge prognoserne var vores bedste mulighed at gå nord om øen og starte så tidligt som muligt søndag morgen.

Hammerknuden skulle overstås først og helst passeres i en så ringe vindstyrke som muligt. Stedet er lidt specielt på grund af vanddybden og de høje klipper. For store bølger giver tilbageslag fra klipperne og gør det til et svært farvand at ro i.

Prognosen sagde, at det ville blæse op fra en vestlig retning ved middagstid søndag, og fra Rønne til Sandvig er der ca. 25 km. så der var ikke så meget tid at give væk af.

Vi regnede med en gennemsnitsfart på ca. 6 km/time så med en effektiv ro-tid på 4 timer skulle vi senest være afsted fra Rønne ved syvtiden søndag morgen.

Sidst på eftermiddagen fik vi en ny prognose som sagde, at det søndag ville blæse 5-8 sek. fra en vestlig retning, så der røg vores plan om at runde Hammerknuden søndag formiddag.



Vi aftalte dog alligevel at en af os (Bent) skulle stå op kl. 05.00 for at se om prognosen havde ændret sig. Det havde den ikke så søndag blev udnevnt til **TURISTDAG**

Lørdag nærmede sig sin afslutning. Og hvilken afslutning:

Menuen var som følger: Grillet flute med Bornholmsk Pesto. Dorthe havde produceret pestoen hjemmefra. Lækkert, lækkert. Opskriften kan findes på nettet.

Hovedretten bestod af Oksebøf med nye kartofler og grøn salat. Madholdet samt Britt (chefkok) og Kurt (grillmester) klarede det til et klart trentental.

I modsætning til en tidligere Tåsinge-tur, var der ingen mangel på nye kartofler, og der var heller ikke nogen, der manglede den obligatoriske Frankfurter.

Dertil en livgivende rødvin. Og middagen blev afsluttet med kaffe og franske vafler samt et lille glas rom (Lone og Kurt havde medbragt gudedrikken). Vi holdt os dog alligevel en smule tilbage, da vi skulle være friske til næste dag.

Søndag d. 21.7.13

TURISTDAG:

Efter et veltillavet morgenbord (med hårdkogte æg), startede vi bilerne og motorcyklerne og kørte til Hammershus. Vi ankom heldigvis så tidligt, at vi undgik det værste turistmylder.

Borghruinen er anlagt på en 74 meter høj klippeformation lige syd for Hammerhavnen.

Hammershus er en af nordeuropas største borgruiner og kan dateres tilbage til omkring år 1200.

Med forborge fylder den ca. 35.000 kvadratmeter og vi gennemtravede næsten dem alle.

Der pågår for tiden et større restaureringsarbejde på ruinen. Naturstyrelsen har fået en gave på 92,5 millioner kroner fra A.P. Møller-fonden til et nyt besøgscenter samt restaurering af murværket.

Tak for det A.P. Møller, det må være skønt selv at



bestemme, hvor meget man vil aflevere i skat og hvad beløbet skal bruges til.



Da vi stod oppe på ruiner og så ud over havet fik vi øje på flere gule bæltter af et eller andet ”snask” på vandet. Gætterierne gik lige fra olieforurening til alger og tang, der blomstrede. Det vender vi tilbage til.

Dernæst kørte vi ned til Hammerhavnen, som ligger lige syd for hammerknuden. Her fik vi slukket tørsten efter en støvet og solbeskinnet tur på borgruinen

Frokosten kaldte og vi kørte til Hasle, hvor der røges sild og serveres koldt fadøl.

Vi havde selv medbragt rugbrød, løg, æg og smør til den røgede sild og vi havde endvidere spurgt ekspedienten om vi måtte indtage det dyrt indkøbte fadøl og silden på røgeriets borde udenfor. Det måtte vi gerne, så det gjorde vi.

Midt under indtagelsen af måltidet kom en kvindelig ansat og sagde, ”at det ikke var en rasteplads, og at vi ikke måtte indtage medbragt mad”. Vi kiggede undrende på hende. Vi havde lige købt for ca. 800,-kr. i røgeriet.



Vi troede ellers kun der fandtes ”sure gamle mænd”, men der findes altså også ”sure unge kvinder”.

Nå, men vi lod os ikke slå ud. Vi spiste maden færdig og kørte videre til Bornholms Kunstmuseum som absolut er et besøg værd. Helligdomsklipperne som ligger lige neden for kunstmuseet samt rundkirken i Nyker, som desværre var aflåst blev også synet.

Videre gik det til Allinge, hvor der blev indkøbt ordinær proviant og flere ferske laksesider til aftenens menu.

Stor ros til chefkokken, grillmesteren og madholdet. Igen et trentental.

Mandag d. 22.7.13

FRA RØNNE TIL SANDVIG 25 km:

Den store dag skulle nu oprinde. Vejrudsigten var gunstig, og skulle vi runde Hammerknuden, skulle være i dag.

Alle mand op kl. 5.00 og forventet afgang kl. 7.00. Bådene kom på vandet, bagagen stuvet og kl. 07.15 var vi af sted.



Efter en flot rotur i stille solskinsvejr forbi Hasle,



det



hvor 55 km. klippekyst begynder, forbi Helligeder og Teglkås to små idylliske fiskerlejer. Forbi Jons Kapel som ikke alle roere fik set. Forbi Vang og forbi Hammershus ruiner ankom vi til Hammerhavnen kl. 11.00. Her indtog vi en hurtig ”klapmad” og en øl og de trængende der skulle læse fik ordnet det.

Et nyt kig på DMI’s vindprognose fortalte, at omkring kl. 13.00 ville det blæse op fra nordøst, så vi skyndte os af sted for at nå rundt, før blæsten kom. Da vi havde rundet ca. 1/3-del af knuden var det som om skyerne faldt ned fra klipperne og lagde sig som havgus/tåge på vandet og blæsten tog til. Det virkede en smule uhyggeligt. Længere fremme kunne vi se hvide skumtoppe på bølgerne, så vi besluttede os for at vende tilbage til Hammerhavnen.

Tilbage i Hammerhavnen tog vi os ”en slapper” og afventede, at gusen og vinden skulle aftage. Efter en god times tid besluttede vi os for at prøve igen.

De første 2/3 dele af knuden gik fint, men ved Hammeroddefyret (Lille Fyr), som ligger på det skarpe hjørne, blev søerne mere voldsomme og blæsten fra nordøst tog til i styrke. Men nu skulle vi rundt, og vi var der næsten. Efter en noget urolig rotur nåede vi ind i Sandvigbugten, hvor campingpladsen befinder sig.

Som før nævnt havde vi på forhånd valgt, at glasfiberbåden GRY skulle være vores ”spejderbåd” så den blev sendt ind i brændingen som den første. Det var en fornuftig beslutning, da strandbunden viste sig at bestå af sten og ikke sand, som vi havde forventet.

Et par meter fra sandstranden hoppede styrmand og besætning ud af båden og holdt agterenden op i brændingen (vi turde ikke vende båden af frygt for at få den bordfyldt). En holdt båden på plads og de to andre tømte båden for bagage, så det blev muligt at løfte den op på stranden.

De andre to både blev liggende uden for brændingen og afventede tegn fra dem på land, at nu kunne man tage i mod den næste båd. Næste båd var ZEPHYR som blev tømt og kom på land. ULL kom også på land i hel tilstand.

De eneste der fik lidt skrammer var Annie og Dorthe.

Annie gled, fik en dukkert i strandkanten og lidt skrammer.

Dorthe fik et blå mærke i knæhasen og en dukkert under udstigningen af båden, da der var lidt dybere end hun havde forventet.

Strandgæsterne fik god underholdning og besætningerne fik sig en våd, uforglemmelig oplevelse. Havneøllen faldt på et tørt sted (billede) og Jørgen (det pæne menneske) fik sig en snak med en badenymfe fra Studenternes Roklub. Hun ville høre, hvor vi kom fra. (Heldigvis var en af Årebladets fotografer på pletten).

Jørgen mente efterfølgende, at hun havde en meget lys top på?? Men det var vist lidt svært for ham at se gennem de solbriller, han bar.

Alt i alt en god og (måske lidt for) spændende rodag, som endte med teltopslagning og Britts sammenkogte ret.

DMI lovede en vedvarende nordøstlig vind 5-8 sekm. så vi havde endnu en turistdag foran os på land.



Tirsdag d. 23.7.13

Turistdag

Vi sov længe, og der var god tid til morgenmaden. Dagen skulle bruges til afslapning, så der var dømt fri leg.

Solen skinnede og DMI-prognosen passede. Det blæste helt pænt, og der var en kraftig brænding på stranden. Aftenen før havde vi heldigvis båret bådene højere op på stranden. Ellers kunne vi være vågnet op til en gang pindebrænde.

Formiddagen gik med en gåtur i Sandvig og blev afsluttet med indkøb i Allinge, som har en meget velassorteret fiskeforretning, samt en Netto og en Super Brugs.

Der blev besøgt

Om

rundt på

vejen rundt

oplevet den

et godt blæsevejr

mindst fik vi fra

før havde roet

Sandvigbugten.

Tilbage på

voksne



cafeer og gallerier.

Eftermiddagen gik vi i spredt flok Hammerknuden. Enkelte kom hele andre afkortede ruten, men alle fik smukke natur og de kræfter, der er i om Hammerknuden. Og ikke landsiden set det stykke, vi dagen fra Hammeroddefyret og ind i

campingpladsen hørte vi at i alt 12 badegæster var blevet reddet i land.

De havde trods skiltningen, der advarer mod at bade i kraftig pålandsvind ment, at de godt kunne bade. 8 af disse blev reddet af en surfer, og resten blev reddet af folk på stranden.

Karen og Finn fik sig i samme forbindelse en samtale med en betjent, men det kan de selv fortælle mere om.

Sandvigbugten kan være lumsk da pålandsvind og høje bølger skaber udadgående understrømme, som selv en god svømmer har svært ved at kæmpe imod.

Vi samledes igen til aftensmad (torsk i fad) på det sædvanlige høje kulinariske

niveau. Og dertil salat i Finns medbragte opvaskebalje. DMI lovede svag vind og højt solskin næste dag, så vi skulle ud på næste etape Sandvig – Svaneke ca. 31 km.



Det lyder skønt ☺

Læs mere i næste nummer af Årebladet

Efterlysning:

Morgenholdet kl. 7-8 mangler **fast roer samt afløsere**

Vi ror alle hverdage 6 km uden skift. Derefter drikker vi morgenkaffe (er ikke et must).

Kunne du tænke dig at være fast roer alle hverdage eller en til flere dage om ugen, så kontakt mig venligst. Afløsere søges også.

Venlig hilsen Susanne 111

Telefon 26712575 eller smduus@gmail.com

Facebook



Faaborg Roklub er kommet på **Facebook**, hvor vi har en gruppe, som hedder **Faaborg Roklub !!!**

Meningen med denne gruppe er, at man kan lave ro-aftaler eller søge en roer, hvis et hold lige står og mangler.

Du skal oprette dig på Facebook og derefter anmode om venskab.

Venlig hilsen Susanne Møller Duus 111

Oplevelser i det store udland

Prøv og se alle de mange flydende udgaver, der dog findes derude



Oplevet af Henny og Ebbe - gæt selv hvor !

Nykøbing Sj. – Frederikssund og retur.

Uge 30 var som sædvanlig tid til ferielangtur for Jørgen, Kay, Ingrid, Gert, Elsebeth og undertegnede. Denne gang var der lejet to DFfR både i Nykøbing Sj. Roklub, og de lå og var klar til os, da vi ankom mandag den 22. juli. Vi blev meget venligt modtaget af Doris, som er ansvarlig

for de udstationerede både, og hendes mand John. Efter en kort briefing om de lokale forhold vedr. vanddybder, afstande mm., stuede vi bådene og roede ud kl. ca. 15.30.

Efter ca. 8 km nåede vi Rørvig, hvor færgen til Hundested lægger til. Her roede vi ind i havnen. På grund af det gode vejr kneb det med at finde plads til bådene, så vi gik op på den lille strand i bunden af havnen. På havnen var der rig mulighed for køb af bl.a. is, og det benyttede vi os af. Humøret og solen stod højt, og vi besluttede at ro til Frederiksværk, selv om det kunne blive sen ankomst.

Efter at være roet ud af havnen igen, roede vi nordpå, idet afstanden over til Hundested er kortest her (fra Skansehage), iflg. GPS'en 3,75 km. Da vi kom over, fik vi hurtigt øje på Hundested Roklub, der ligger syd for både færge- og industrihavn. Roklubben ses nemt fra vandet med sine tre hvide porte. Vi havde stadig gavn af de store is i Rørvig, så vi fortsatte sydpå mod Lynæs uden at gå i land. Det var nu blevet havblik, og solen skinnede stadig fra en skyfri himmel, så vi nød turen videre mod Frederiksværk. Vi var i Nykøbing blevet anbefalet at ro i sejlrenden her, da der er lavt vand uden for denne, og det kan varmt anbefales at følge det råd! Vi kunne hurtigt se stålvesværkets bygninger, og efter endnu en 1½ times roning mødte vi lokale roere på vandet, som kunne fortælle os, hvor roklubben ligger. Vi fandt let den dejlige og nybyggede roklub i Frederiksværk, hvor vi også blev godt modtaget!

Frederiksværk Roklub har 100 er kajakroere. Klubhuset og efter en brand i bådhallen, år siden, hvor der også blev Klokkeren var nu ca. 20, og vi servering på den nærliggende fortjent mad efter 27 km på 1. sal i roklubben, hvor

Tirsdag morgen fik vi lov til rakte Kays tålmodighed begyndte dørene at blive på 1. sal! Vejret var fortsat jævn vind fra sydlig retning. Frederikssund, så det skulle der besluttet udskænkning af morgenmaden (havde der vi nok fundet en anden



350 medlemmer, hvoraf de er bygget for ca. 15 år siden blev denne genopført for to indkøbt nye, flotte både! var heldige at deltage i sidste havnegrill. Vi syntes at have roning. Indlogeringen foregik der er to store motionsrum.

at sove til kl 7.30, men så heller ikke længere. Nu brugt, så man kunne høre det med høj sol, og der var en Vi havde besluttet at ro til være i modvind. Derfor blev bitter efter eget valg til ikke været modvind, havde begrundelse☺).

Roturen gik fint, og vi holdt os så tæt på Sjælland som vi kunne. På visse strækninger er der dog lavt vand, og vi måtte så ud i sejlrenden. De 17 km. til Frederikssund Roklub forløb uden problemer, og vi fandt nemt klubben, hvor vi gik ind til broen. Jørgen havde med stor succes stået for indkøb af ”tørkost”, og vi nød nu det medbragte i fuld sol. Der var folk i roklubben, og da den sidste var på vej hjem, kom hun meget venligt og lånte os sin nøgle med forklaring om, hvor hun boede, så vi kunne aflevere den igen senere. Vi havde besluttet at ro tilbage til Frederiksværk og overnatte der igen. Efter endt frokost gik vi de ca. 3 km ud til J.F. Willumsens Museum. Her blev vi lukket ind på trods af vores ”afslappede” langturspåklædning – undertegnede skulle efter sigende være dukket op udklædt som Pjerrot med tykt lag solblokker på læberne og disses omgivelser! Museet var meget interessant og kan varmt anbefales at se.

Tilbage ved roklubben kunne vi nu konstatere, at det var blæst op – og at vinden var vendt 180 gr.! Så vi fik lov at ro tilbage til Frederiksværk i stiv modvind og med en del bølger. Vi havde dog stor fordel af muligheden for at gå under land på det lave vand kort efter at vi havde passeret broen, og der holdt vi os så vidt muligt hele vejen til Frederiksværk. Dagen bød således på 34 km. i modvind, så der lød ingen protester, da der blev foreslået øl inden vi tog bådene op efter ankomsten!

Om aftenen gik vi ind til byen (ca. 3 km), hvor vi på Cafe Charlie fik god mad og øl i passende mængder. Frederiksværk by er meget hyggelig, og flere af os ser frem til at vende tilbage og kigge nærmere på det gamle krudtværk fra 1700-tallet med tilhørende istandsatte arbejderboliger – et meget fint syn! Efter at være gået tilbage til roklubben igen kl ca 23 kunne vi konstatere, at den udleverede nøgle ikke kunne låse os ind. Hvis andre besøger klubben, kan vi anbefale at sikre sig udlevering af nøglekort, hvilket er nødvendigt for at komme ind. Kirsten (formand i Frederiksværk) var dog meget sød til at komme hurtigt og hjælpe os ind, og hun kunne samtidig fortælle, at vores nøgle kun kunne låse os ud af klubben! Det var dog ikke hende, der havde udleveret nøglen til os – hun hjalp os tværtimod, da det kneb!

Efter endnu en solrig morgen uden vind (det er de heldige, der roede i uge 30, og det vil Bornholmsroerne sikkert også skrive under på☺), stuvende vi bådene og roede de 16 km. til Hundested Havn, hvor der var mange sejl- og motorbåde samt færger. Det gjaldt om at holde tungen lige i munden og være omhyggelig med navigeringen. Vi fandt dog en fin plads til de to inriggere, der kom til at ligge side om side og tog sig rigtigt godt ud med Dannebrog agter – et motiv som flere af havnens turister brugte til fotografering!



Der er stort leben sådan en sommerdag på Hundested Havn, men vi fandt et bord og køletaskens indhold kom frem! Efter en kort siesta (= en middagssøvn i solen), roede vi til Hundested Roklub, hvor vi også blev meget venligt modtaget af formanden, som vi kontaktede ved ankomsten. Hundested Roklub er stor og har 150 medlemmer, heraf dog kun ca. 50 aktive roere, og vi fik fortalt, at de lokale regler foreskriver, at man ikke roer ind i havnen, hvor vi jo havde ligget en stor del af eftermiddagen, selvfølgelig helt uvidende om denne lokale regel. Vi besøgte den lokale Netto, og derefter blev en storartet 2 retters menu fremtryllet i køkkenet. Hertil blev serveret den medbragte Chateau du Pap. Senere bød klubben på turens flotteste solnedgang, som vi nød fra terrassen foran bådhallen!

Torsdag morgen gik turen atter tilbage til Nykøbing, men denne gang i stille regnvejr, der dog holdt ved, så vi

ankom gennemblødte. Bevidstheden om, at der kun var 16 km foran os gjorde turen nem, og da vi var færdige med at rengøre bådene, bød Doris og John os på kaffe og boller – herligt!

Et sidste stop blev gjort på Anneberg Glasmuseum ca. 15 min. bilkørsel fra Nykøbing. Museet er oprettet af J.C. Hempel, der var farve og lak fabrikant og åbnede i 1965. Både udstilling og beliggenhed er meget flot og kan varmt anbefales. Derefter gik turen ad de små sjællandske veje, og her nød vi godt af Gerts lokalkendskab.

Turen i år var således lige så god som alle de 11 andre ture, vi har haft i uge 30 – med tillæg af fantastisk ro vejr og ditto humør og selskab!

98 Hans Henrik.

PS Jørgen måtte være bådevagt i Hundested !



SPØRGSMÅL FRA ET MEDLEM

Start til roklubbens robassin??



KOMMENDE ARANGEMENTER

Husk !! Tilmelding til Kanindåb lørdag den 17. august 2013

Det er ved at være sidste frist for tilmelding, vi vil meget gerne have jeres tilmelding senest den mandag den 12. august kl. 12.00 af hensyn til bestilling af mad. Skulle der være nogle enkelte, der først når det tirsdag eller onsdag, så finder vi nok ud af det.

Så er der atter mulighed for at få bragt dåbsattesten på plads. Den årlige og traditionsrige kanindåb afholdes lørdag den 17. august 2013.

Vi skal have døbt 2 kaniner år, skulle der være nogen med dårlig samvittighed kan de godt nå at melde sig til endnu.





Kong Neptun og hans følge ankommer til roklubben ca. 15.30.

Efter dåben (når alle er blevet rene igen) vil de nu "rigtige" nye roere blive fejret med en lille fest, som vi har gjort i årtier.

Spisningen er kl. 18.00 og koster kr. 150,- pr. person.
Drikkevarer – incl. fadøl – købes til de sædvanlige billige roklubpriser.

Menu:

Sommerbuffet fra Kjærs Køkken:

- Tunmousse med rejer, asparges og purløgss dressing
- Lufttørret skinke med melonsalat
- Rejtzatziki
- Rosastegt oksefilet, krydret med knust sort peber
- Poulardebryst i flødesauce tilsmagt med lime og mynte
- Marineret broccolisalat med æbler og tranebær
- Grøn salat med fetaost og grillet peberfrugt
- Ovnbagte pettkartofler
- Mandelkage med ribsmousse, pyntet med flødeskum og chokolade.

Alle er velkomne med familie m.v.

Tilmelding på opslagstavlen i klubben eller på mail til Finn på: finnmadsen.ny@gmail.com eller tlf. 60 70 71 89.

På bestyrelsens vegne
Finn

ÅRETS SIDSTE MADPAKKETUR

Tirsdag d. 3. september kl. 18

Mød op med madpakke – ingen tilmelding

Husk -

der er tur til Gudenåen d. 11-13. oktober.
Sæt kryds i kalenderen – vi er i Silkeborg Roklub hele weekenden
og programmet kommer i næste blad



ROTUR D. 30. AUGUST TIL 1. SEPTEMBER

Vi roer fra Faaborg fredag aften til Skarø og resten af weekenden udforsker vi Det Sydfynske Øhav.

Vi mødes i klubben fredag kl. 17.30 og roer til Skarø, turen er på 20 km. Når vi er ankommet til Skarø spiser vi ost, spegepølse mm. Tag evt. en madpakke med.

Skarøhytten:



I hytten er der 4 sovepladser + 6 på hemsen, resten må sove i telt eller på terrassen.

Lørdag roer vi til Hjortø – Birkholm – Strynø, vi går i land og ser på øerne, lørdag aften er vi tilbage i Hytten – spiser grill mad, får måske et enkelt glas rødvin og nyder solnedgangen

Søndag roer vi hjem via Drejø, hvor vi går i land i den gamle havn på Nordsiden af øen spiser frokost, og derefter retur i Faaborg sidst på eftermiddagen.

Dette er ønske turen, men det er selvfølgelig vinden der bestemmer.

Husk: - vadesko, badetøj, tallerken, kop og bestik, regntøj og alm. Rotøj.

Pris: 350 kr. bedes indbetalt senest d. 29.8 på reg.nr. 4692 konto 4692287835

Tilmelding til bfaalund@gamil.com eller 2554 7477, sidste søndag d. 25-8-2013

Hilsen

Tur og motions udvalget

Siden sidst

er der foregået en omfattende undergravende virksomhed ved vores roklub og i de tilstødende gader med voldsomme entreprenørmaskinernes støjende arbejde.

Årsagen er beslutningen om at regnvand og spildevand fra denne bydel skal separeres i selv-stændige rørledninger. Spildevand skal selvfølgelig stadigvæk pumpes til rensningsanlægget, mens regnvandet fra både gaderne og husene skal føres ud i havet.

Men før regnvandet løber ud i havet skal det gennem en kæmpemæssig olieudskiller, idet gadernes regnvand indeholder en ikke uanseelig mængde oliespild fra biler og andre motor-køretøjer.

Denne olieudskiller er ved at blive etableret på p-pladsen ved roklubben, hvor der er presset op til 6 meter lange, faldede jernspunsvægge ned, til en bassinstørelse på ca. 8 x 15 meter. Maskinen der presser disse spunsvægge ned i 5-6 meters dybde er kolossal og den eneste i Danmark der kan presse 60 tons !

I næste omgang udgraves mellem spunsvæggene i over 4 meters dybde, hvilket giver olieudskilleren en volumen på ca. 500 m³. Som skal klare vandmængderne ved kraftige regnskyl

før det rensede overfladevand ledes ud i nærheden af vores bro.

I skrivende stund vides ikke hvornår p-pladsen igen må bruges til parkering, eller om den måske kun kan bruges til robassin.

Billederne er stillet til rådighed af Ebbe og Niels O.

Åreknuden



Roklubbens bestyrelse 2013

Formand	Gert Flensberg	41 60 11 42	gertminor@stofanet.dk
Næstformand og materialechef	Jan Madsen	29 45 14 63	jan@ing-madsen.dk
Kasserer	Lone Hansen	62 64 12 19	Loh.lonehansen@gmail.com
Instruktionschef	Bent Gregersen	23 41 65 92	begregs@gmail.com
Sekretær	Hans-Henrik Licht	23 20 01 56	pid@stofanet.dk
Rochef	Finn Madsen	41 96 18 93	finnmadsen.ny@gmail.com
Gæsteroere	Susanne Møller Duus	26 71 25 75	smduus@gmail.com

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub

Dato	Kl.	Aktivitet
August 2013		
Søn. 11.	8.30	Bogense-Æbelø (kl. 8.30 fra Faaborg Roklub)
Lør. 17.	15.00	Kanindåb
Lør. 17.	18.00	Fest
Fred. 30. -1.		Weekend-tur i Det sydfynske Øhav
September 2013		
Tirs. 3.	18.00	Madpakketur
Tirs. 10	19.00	Maddag (Ingrid, Gert, Elsebeth, Hans Henrik m.fl.)
Oktober 2013		
Fre. 11.-13.		Løvfaldstur på Gudenåen
Lør. 26.		Standerstrygning
November 2013		
Fre. 29.		Julemaddag (Anne-Grethe, Jørn, Susanne, Peter m.fl.)
Januar 2014		
Fre. 31.		Herreaften (Tage, Bent, Ole, Helge)
Februar 2014		
Fre. 7.		Pigeaften (Susanne, Hanne, Pia, Bodil og Karen)

Roklubbens hjemmeside - www.faaborg-roklub.dk

Redaktion:
Ingrid Hviid, 26 74 31 22, ingridhviid@gmail.com
Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com